

September 2021

Een pluim voor....

Alle kinderen... van de jongste kleuters tot de zesdeklassers!



Proficiat!! Jullie maakten samen de klasafspraken en hingen die op in een gouden kader, goed zichtbaar in de klas.



Goldy kwam langs om te zien hoeveel pluimen elke klas al verdiend heeft...

Top zeg!! Alle klassen zijn goed bezig... overall hingen pluimen te pronken in het "Jij bent goud waard hoekje".

Benieuwd hoeveel het er zullen zijn als Goldy nog eens op bezoek komt...

Goldy is ongelooflijk trots op alle kinderen, de juffen en meesters.

Daarom gaf ze elke klas een gouden bal.

Met deze gouden bal kan verder geoefend worden op het cirkelen.



Cirkelen is een techniek om op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan.

We gebruiken daarvoor pictogrammen waarop alle afspraken staan.

Fijn te horen dat dit al zo goed lukt, ook bij onze jongste kinderen.

Vast en zeker zal ook jouw zoon of dochter hier iets over kunnen vertellen.

In de lagere school zijn we reeds begonnen aan de kindcontacten.

We proberen het dit jaar extra gezellig te maken met aandacht voor elk kind.

Tegen eind oktober zullen alle kinderen aan bod zijn gekomen.



Ook leren we stap voor stap hoe we een ruzie goed kunnen oplossen.

Elke klas komt daarvoor één volledig namiddag naar de Lief-ing.

We leren de giraf en de jakhals kennen en we gaan op zoek naar een goede manier om ruzies op te lossen.



Gedurende het jaar gaan we daar verder intensief op inzetten en zullen we ook hoekjes creëren op de speelplaats waar we rustig een ruzie kunnen uitpraten.

Wordt vervolgd!