

Februari 2022



Pesten mag niet, pesten kan niet bij ons op school!

Van 18 tot 25 januari stond op de Papaver **de Vriendschapsweek** in de kijker.

Samen zeggen we "Neen" tegen pesten.

We deden mee aan **de Stip-it actie** en verzamelden met de school heel wat foto's van ouders die lieten zien dat ook zij tegen pesten zijn. Dank je wel hoor! Je hoort nog van Goldy!

De betekenis van de 4 stippen werd in de kijker gezet. Iedereen moet weten wat ze betekenen.

1 ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen

2 ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt

3 ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!

4 ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt



Er werd stilgestaan bij **wat cyberpesten is en hoe je hierop moet reageren** als je ermee te maken zou hebben.

Ook leerden we **het verschil tussen plagen en pesten**.

Het lied "Diamant" was dagelijks te horen en werd enthousiast meegezongen door jong en oud.



Goldy deed een bezoekje aan de verschillende klassen en was blij zoveel stippen te zien!

Heel veel kinderen begonnen spontaan mee te zingen met het themalied.

Je kan toch wel geloven dat Goldy hier heel warm van kreeg?

Ook de vele foto's aan het raam en aan de wand brachten haar in een tophumeur.



Super hoor, Papavervrienden! Fijn dat jullie zo jullie best doen om echte vrienden te zijn en iedereen te aanvaarden, hoe verschillend we ook zijn!

